

Månedens fugl – februar 2022

Solsort (Turdus merula)

Vel en af landets mest kendte og allesteds nærværende fugl. Solsorten ses i vores haver, skove og parker året rundt. Om vinteren trækker en del af de danske solsorte – primært hunner og ungfugle - til de britiske øer og Sydvesteuropa, mens hannerne bliver tilbage for at forsvare territoriet. Derudover får vi besøg af solsorte fra Skandinavien om vinteren.

Året rundt har hannerne travlt med at forsvare territoriet. Det må være en frustrerende opgave om vinteren, hvor føden er knap og haven vrimler med andre hanner på vinterferie. I yngletiden ses ofte to hanner hoppe ved siden af hinanden på græsplænen, for at markere grænsen af deres territorium. Ikke helt sjældent ender det op i voldsomt slagsmål, hvor fjerene flyger til alle sider.

Allerede i december kan enkelte hanner begynde at synge. Det er en lavmælt såkaldt subsang, som ikke kan høres særlig tydelig. Solsortens julesang høres oftest i byområder, hvor byen lys giver den troen på at foråret er på vej. Men på milde dage i februar begynder de at synge "rigtig" og kan høres i timen inden solopgang. Derefter går det løs med solsortesang til langt ind i juli måned.

Solsortesang på kolde febuardage vækker minder om ungdommens byture, hvor man gik ud fra "Det Gyldne Anker" eller "Bowlerhatten" i Vorupør en tidlig sommermorgen og luntede hjem, mens solsortene mindede én om at dagen sådan set var gået i gang.

Hunnen bygger den første rede i sidste halvdel af marts måned. Mange af de tidligst byggede reder, bliver plyndret af huskatter, husskader, krager og meget mere. Så selv om et solsorte-par får tre kuld unger på vingerne, kan parret have påbegyndt langt flere yngleforsøg.

Om vinteren er jeg begyndt at fodre med afskallede solsikkefrø, for at undgå skaller over hele matriklen. Det har solsortene sagt "Ja tak" til, og de har overtaget foderbrættet og sluger lynhurtig de fede frø, mens bogfinker og mejser ser til fra sidelinjen.

Solsorten er uhyre tilpasningsdygtig, hvilket er årsagen til den store succes. Fra kun at være skovens fugl, kan den nu findes overalt i landet. Solsorten trives med det landskab som vi mennesker har skabt.

Jesper Leegaard